

Marghita Rumänien 4 februari 2018

Våra kära församlingar i Askeby, Lammhult, Linköping, Nykil, Rörvik, Sandviken, Söderköping och Värnamo!

Vi skickar er en varm hälsning, så här i början av året. Ni vet att vi är mycket tacksamma att ni finns där med ert stöd på olika sätt och vi känner styrka i era förböner. Återigen har vi blivit påmind om och uppmuntrade av Jesaja 41:9-10 "Dig som jag har hämtat från jordens ände och kallat hit från ett land långt borta, till dig har jag sagt: Du är min tjänare, dig har jag utvalt och inte förkastat. Frukta inte, ty jag är med dig, var ej modfälld, ty jag är din Gud. Jag styrker dig och hjälper dig, jag håller dig uppe med min rättfärdighets högra hand."

Gud svarar på våra böner för barnen och ungdomarna i familjehemmen. Det som vi lyfter upp i alla sammanhang, för de är så sårbara i världen, men samtidigt så älskade av Gud. Han verkar i deras liv och det är en stor glädje att två flickor blev döpta på Nyårsafton. Vi ber att de ska vara starka förebilder för de andra.

Vi ber för alla anställda i FCE, för de är så viktiga personer för alla de utsatta människor vi vill ge Guds kärlek och hopp. Vi är glada att vi fått en pastor och vi ber att han ska ha ingång och att Gud ska använda hans gåvor i sin tjänst.

Ett annat böneämne är ekonomin, som är ansträngd. Vi behöver detta år hitta nya vägar och ett stort behov är nya månadsgivare. Lars är just nu i Sverige för en del träffar på det temat och nästa gång blir i slutet av april.

Tillåt oss skicka med adressen till den blogg, som Barbro just startat. Den som vill läsa kan få en del glimtar av livet här i Rumänien.

Många varma hälsningar Lars och Barbro Gustavsson

lars_gustavsson@fce.ro 0040 744 595747 barbro_gustavsson@fce.ro 0040 745 288615