

## Till minne

Marija Koprivnaj, född Radnic, var en av mina stora fördömen. Vi träffades i början av 70-talet då Lars och jag var engagerade i Operation Segerpil, som verkade för evangelisation och att stötta de få kristna i forna Jugoslavien. Marija och en av hennes systrar var i vår ålder och hade en stark längtan att gå en Bibelskola. Landet var kommunistiskt och familjen hade inga ekonomiska resurser, så det var stort bönesvar för Marija och Marta då det, tack vare stöd från Sverige, blev möjligt att gå Bibelskola och sedan arbeta på heltid för Herren. Marija kom att bli en pionjär och en förgrundsgestalt i den jugoslaviska Pingströrelsen.

I slutet av åttio-talet åkte ungdomar från Elimförsamlingen på evangelisationsresor i Europa, bla forna Jugoslavien. De träffade Marija och flera var villiga att ge till Marijas underhåll. Hon blev senare församlingens missionär och jag minns hur glad hon blev. Hon hade varit flera gånger på besök och hon älskade Elimförsamlingen med sin stora kärlek och engagemang för mission. För mig är dessa besök rika minnen, för Marija var en fantastisk människa full av humor och värme. Hon älskade Jesus av hela sitt hjärta och gjorde allt för att tjäna honom och betjäna människor runt omkring sig.

Marija förstod hur viktigt det var att undervisa barn i Guds Ord, vilket inte gjordes i forna Jugoslavien på den tiden. Genom hennes kämparglöd och stora kreativitet skapades barntidningar, barnkassetter och hon översatte och utgav många barnböcker. Hon startade barn- och ungdomsläger, vilket var något nytt. Hon brukade säga att Gud kallade henne till saker hon inte kunde. Då hon började Bibelskolan kunde hon inte serbokroatiska eller engelska, som undervisningen hölls på, utan bara sitt modersmål ungerska. Hon har skrivit böcker på olika språk, fungerat som tolk och översättare och all utlandskontakt skötte hon på engelska. Hon var inte musikalisk, men har producerat otaliga musikinspelningar och har arrangerat musikaler. Hon hade en otrolig förmåga att se människors gåvor och få dem engagerade o uthålliga i sina tjänster. Hon har format lärjungar och tränat fram dem, som är andliga ledare i landet idag.

Det är en härlig historia hur hon träffade sin man, Antun. Marija började be om en man då hon var 15 år, men åren gick och hennes önskan att få en man, som inte haft någon annan kvinna, hade hon kvar. Då hon vid 35 årsålder gifte sig med en fd katolsk präst hade hon sitt bönesvar. För Marianne Carlsson och mig är det bröllopet ett underbart minne. Antun var 44 år och vi upplevde honom som mycket lärd och mycket gudfruktig.

Tillsammans har de tjänat Gud i med och motgång. De upplevde krigets färd och tvingades till slut fly från Mostar. Kyrkan de bodde i plundrades och brändes. Senare flyttade de till Vukovar i Kroatien, som varit en av de värsta krigsplatserna. De ville inte lämna sitt land och sin kallelse trots att de fått erbjudanden. De har engagerat sig för flyktingar och andra som var trasiga efter kriget. Evangelisation och humanitärt arbete gick hand i hand och de hade ett stort hjärta för romer och andra utsatta människor.

Rolf Wernersson, som var den som fick med oss i Operation Segerpil, har varit på Marijas begravning. Han berättar att hon fick cancer första gången för 15 år sedan och att hon dog den 1 juni efter att ha varit dålig de senaste månaderna. Hon avled i stor frid, redo att möta sin älskade Frälsare. Hon blev 65 år. Minnestunden var gripande då många berättade vad Marija fått betyda. En romsk familj sa att de varken varit frälsta eller haft tak över huvudet om det inte varit för Marija. Särskilt starkt var de båda barnens ord om sin mamma. Dottern Tabita Elisabeta sjöng en egen skriven sång om mötet med brudgummen. Sonen Samuel berättade om Marijas otroliga generositet och omtanke. Deras hem var som ett matförråd, där det lagades måltider till en ständig ström av människor och matpaket delades ut till behövande som kom.

Jag är glad att Marija och hennes dotter kom och besökte oss i Marghita hösten 2015. Vi hade fin gemenskap och hon uttryckte igen sin stora tacksamhet till Elimförsamlingen. Hon har utfört en stor gärning och får sin belöning av Jesus. Elimförsamlingens stöd har haft stor betydelse, som ger välsignelse tillbaka, det är säkert.

Marghita 7 juni 2018

Barbro Gustavsson