



Hej!

November 2018

Vi är glada att konstatera att vi har så många nya erfarenheter sedan vårt senaste nyhetsbrev och vi



har mycket att berätta. Vi börjar med att Petras föräldrar kom på besök och det var verkligen härliga veckor där vi fick möjlighet att vara tillsammans. Vi tillbringade såklart mycket tid i vårt hem men var också på en liten resa som man kan arkivera under titeln "Mäktiga vyer". Sydafrika är otroligt vackert och till slut blir man så fylld av alla intryck att man nästan inte kan ta in mer av Guds skapelse. En av de mäktigaste platserna var Blyde River Canyon och

specifikt Three Rondavels. Vi tog också med dem till Eswatini, kyrkan och projektet för immigranter här i Nelspruit.



På Teachers Workshop, som ordnades i Nelspruit i september, var temat "Barns rättigheter i klassrummet" och hur lärarna kan träna andra lärare inom detta område. Deltagarna kom från ESwatini, Mocambique och RCA och vi hade mycket givande och kreativa dagar tillsammans. Petra har också hunnit med ett besök i Moçambique för att bl.a. träffa lärare och elever vid förskolan i Vilankulos, ett projekt som EFK stöder genom Barnhjälpen.

I oktober anordnade vi en efterfrågad träning för HUC Eswatinis ungdomskommitté här på Missionscentret i Nelspruit. Temat för träningen var, "Hur man bygger ett starkt team?" och vi varvade undervisning, praktiska övningar och samtal för att på ett kreativt sätt närma oss temat tillsammans. Alla som var med var mycket tacksamma och tog med sig nya erfarenheter och idéer att använda i sitt ledarskap och som team.



I oktober var Mattias på en spännande resa till Mpongwe i Zambia för att besöka vår partnerkyrka Mpongwe Baptist Association, MBA. Fokus för resan var att besöka Mpongwe Mission Hospital och stipendiaterna på Fiwale Hill Bible College. Vi bifogar lite material från resan dit i separata PDF:er för er som vill läsa och veta mer om sjukhuset och våra stipendiater i Zambia. För er som vill ha lite extra information att visa i kyrkan kan vi också skicka en film eller en Power Point som beskriver sjukhusets

arbete, skicka ett mail om ni önskar detta. Mattias hade även möjligheten att predika i en av de lokala församlingarna, delta på MBA:s styrelsemöte, en workshop i barns rättigheter och mycket, mycket annat. Det är imponerande att se hur denna rörelse kan åstadkomma så mycket i det samhälle de lever i, de betjänar hela människan med alla dess behov.



Förra veckan anordnades en workshop i Pretoria inom Barnrättsprogrammet med deltagare från EFKs partnerkyrkor i Sydafrika, Eswatini, Moçambique, Zambia, RCA och Tanzania. Fokus för workshopen var, "Träning i att träna andra facilitators som kan vara med och arbeta för att skapa trygga och säkra platser för barn". Vi fick även lyssna på många spännande berättelser om hur de arbetat i de olika länderna och hur detta även efterfrågas av andra kyrkor, skolor och att de blir inbjudan att komma till dem och ha workshops.

Vattenprojekten i Eswatini går långsamt framåt men den här veckan har vi upplevt ett stort bönesvar för byn Zinyane. Vi har fått klartecken att det finns tillräckligt med vatten i en befintlig brunn som ligger långt från där människorna bor och att vi kan sätta dit en elektrisk pump för att sedan pumpa vattnet till byn för lättare tillgänglighet för invånarna. Byn kommer få flera nya vattenposter och ett

hållbart system för en lång tid framöver. I en av de andra byarna, Nhalabantfu, har vi byggt ut vattensystemet för att nå fler, närmare 30 nya hem får vatten samt en skola med ca 300 elever.

För barnen så är de inne i exams-period innan (jul)sommarlovet och för Albins del är han nästan färdig och Ellen började den här veckan. Isak har inga exams ännu så han går i skolan som vanligt till och med 7 december. Under (jul)sommarlovet kommer vi få besök av vänner och åka på en liten semesterresa till St Lucia vid kusten.

Linnéa som varit som volontär hos oss är inne på sin sista vecka och hon kommer efter jul att börja läsa Bibellinjen på Mariannelunds folkhögskola. Det har varit en stor hjälp för oss och det är alltid fint att ha volontärer som hjälper till både i familjen och i det arbete vi står i på Missionscentret.



Tacka för:

- Att det efter över ett år av bön och frustration har löst sig med bilen vi köpte och den verkar nu äntligen kunna skrivas över på våra namn.
- Att det går så bra för barnen i skolan.
- Att vattenprojektet i Eswatini tagit ny fart och att vi kan börja i Zinyane
- Att det gått så bra med alla resor och workshops som vi varit en del av under oktober och november.
- Tacka för att SMR har godkänt ett nytt år att arbeta med projektet kring barns rättigheter.

Be för:

- Att de sista veckorna i skolan skall gå bra för barnen och att de skall kunna slappna av och ha ett riktigt fint lov.
- Be för barnrättsprogrammet och alla partnerkyrkor som gör ett stort arbete för att förändra och skapa trygga platser för barn i deras länder och samhällen.
- Be för att vattenprojekten i Eswatini skall flyta på utan fler praktiska utmaningar och att vi får se dessa vattenresurser bli den välsignelse de kan bli.

/Petra och Mattias Lindsmyr med familj